



Hallo,

Jullie kennen ze vast allemaal wel, de emoticons, die gele poppetjes die je gebruikt om te laten zien hoe je je voelt. Bijvoorbeeld blij, bang, boos of verdrietig.....



Vanmorgen krijgen jullie een opdracht bij de preek met deze grappige gezichtjes. Hij is niet makkelijk!

Luister naar de preek en als je iets hoort waarbij een emoticon past, teken je deze. Schrijf er ook bij waarom je deze gekozen hebt. Na de dienst kun je samen bekijken wat je getekend en opgeschreven hebt.

