

Vanmorgen gaat de preek over Jeremia 17 vers 5 tot 8.

Zoals je wel eens kunt horen in de preek, gebruikt de dominee Bijbelteksten die veel lijken op het stukje uit de Bijbel waar hij die dag over preekt. Hieronder staat het stukje uit Jeremia 17 vers 5 tot 8 (uit de Bijbel in gewone taal). Aan de rechterkant staan een paar andere Bijbelteksten. Kun jij uitzoeken bij welk vers uit Jeremia deze horen?

Vertrouw alleen op de Heer
5 De Heer zegt: 'Het loopt slecht met je af als je alleen op mensen vertrouwt. Als je hulp zoekt bij mensen en niets van mij wilt weten. 6 Dan lijk je op een struik in de woestijn. Een dorre struik in een gebied waar niets groeit, waar niemand woont en waar het nooit regent.
7 Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn.
8 Dan lijk je op een boom aan het water. De wortels van zo'n boom groeien tot in de rivier. Zo'n boom heeft geen last van de hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte.

Psalm 1 vers 3

Het gaat altijd goed met hem.
Hij lijkt op een boom aan het water.
De boom geeft vruchten,
ieder jaar opnieuw,
en zijn bladeren blijven altijd groen.

Psalm 40 vers 5a

Gelukkig zijn mensen
die op de Heer vertrouwen.

PSALM 146 VERS 5

JE KUNT BETER VERTROUWEN OP DE GOD VAN JAKOB,
JE KUNT BETER HULP ZOEKEN BIJ DE HEER.

Psalm 146 vers 3

*Vertrouw niet op mensen met macht,
want mensen kunnen niemand redden.*

Psalm 2 vers 12b

**Gelukkig zijn de mensen
die hulp zoeken bij de Heer.**

Psalm 34 vers 9

**Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer.
Zij zullen zien hoe goed hij is.**

Spreuken 16 vers 20

Als je goed luistert,
zul je een goed leven hebben.
Als je op de Heer vertrouwt,
zul je gelukkig zijn.

Psalm 84 vers 13

**Machtige Heer,
gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u!**

God zegt: 'Als je alleen op mensen vertrouwt die niet in Mij geloven, dan lijk je op een struik in een dorre woestijn. Daar groeit niets en er woont niemand.

Maar als je hulp bij Mij zoekt, dan lijk je op een boom die aan het water is geplant en vrucht zal dragen



**Vertrouw op de Heer
als je wilt overleven**

Wat staat hier? Als je het niet weet, gebruik dan een spiegel!