

Vandaag gaat de preek over Jeremia 17 vers 5 tot 8.

Jeremia was een profeet. Dat is iemand die van de Here God de mensen moet waarschuwen. De mensen leefden niet meer zoals God het graag wilde. Daar is God heel erg boos over. De Heer zegt: het loopt slecht met je af als je alleen op mensen vertrouwt en niets van mij wilt weten. Je lijkt dan op een dorre struik in een woestijn waar niets groeit, waar niemand woont en waar het nooit regent. Maar als je op mij vertrouwt, zul je gelukkig zijn! Dan lijkt je op een boom aan het water. Zo'n boom heeft geen last van de hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen. En er komen ieder jaar vruchten aan, ook als het heel droog is en het weinig regent.

Vandaag gaan we zo'n boom maken die aan het water staat! Als je die boom ziet, mag je eraan denken dat God zegt: Als je op mij vertrouwt, zul je gelukkig zijn!



Wat heb je nodig?

- eierdoos
- blauw papier (mag ook crèpepapier zijn of stukken blauw papier uit tijdschriften)
- groen papier (mag ook uit tijdschriften, maar dan heb je ook een vel (stevig) wit of andere kleur nodig)
- rood/geel/oranje papier
- strook karton van oude doos, ongeveer 25 bij 4 cm
- lijm
- schaar
- print van deze bladzijde

Hoe maak je het?

- Beplak de eierdoos met blauw papier (Dit kan ook met resten papier van tijdschriften)
- Maak boven op de doos, ongeveer 1½ cm van de rand, een gleuf van ongeveer 4 cm. Vraag even of iemand je erbij wil helpen, met een mesje gaat het wat makkelijker.
- Knip uit het groene papier (of evt. een ander vel)

de bladeren van de boom. (Als je een ander vel gebruikt, kun je deze beplakken met het groene papier uit tijdschriften).

- Knip vruchten uit het gele/rode/oranje papier en plak deze erop.
- Plak nu de bladeren van de boom op de kartonnen strook (de stam van de boom)
- Schuif de boom in de gleuf van de eierdoos.
- Knip de strook onderaan dit blad uit en plak deze voorop de eierdoos.
- Eventueel kun je nog strookjes knippen van blauw papier en deze op de eierdoos plakken.

(Je kunt ook golfjes uitknippen en de onderste randjes omvouwen zodat je een plakstrookje krijgt en deze op de doos plakken.)

Succes! Maak er maar iets moois van!

God zegt: Als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn!

Dan lijkt je op een boom aan het water. De wortels van zo'n boom groeien tot in de rivier. Zo'n boom heeft geen last van de hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte

Jeremia 17 vers 7 en 8