

Puzzelblad zondag 22 november 2020



Eeuwigheidszondag

Vandaag is het Eeuwigheidszondag.

Op deze zondag denken we in het bijzonder aan de mensen van onze gemeente die overleden zijn in het afgelopen (kerkelijk) jaar. Het is verdrietig dat wij mensen, waar wij veel van houden, moeten missen, maar God heeft ons een hele mooie toekomst beloofd. Vandaag is een dienst met een traan, maar ook met een glimlach omdat we ook blij mogen zijn en mogen weten dat de Here Jezus naar de aarde is gekomen om voor onze zonden te sterven zodat wij voor eeuwig bij Onze Vader mogen zijn.

Ben jij ook wel eens verdrietig of mis jij ook iemand waar je veel van houdt? Leg je verdriet en zorgen neer bij de Heer. Als je bidt wil hij je helpen.



De dominee leest in deze dienst 3 stukjes uit de Bijbel. Bij elke tekst hoort een puzzel of een opdracht. Een tip: opdracht 2 en 3 kunnen het best opgelost/ gemaakt worden tijdens het lezen van de tekst. Opdracht 1 kun je dan later in de dienst maken. Veel plezier en succes!

Opdracht 1:
een puzzel bij
Psalm 121

M	I	J	N	H	N	U	L	P	K	N	O
M	T	V	A	E	N	N	D	E	H	E	E
N	E	R	M	D	I	A	E	H	D	L	E
N	E	O	M	E	L	E	A	I	N	E	A
E	K	R	A	R	D	E	E	G	N	K	D
V	G	E	E	M	A	H	A	E	K	N	A
E	T	T	H	M	G	E	P	E	F	A	A
L	T	H	H	I	I	A	I	J	B	W	W
E	H	O	W	C	L	U	E	D	T	M	K
I	J	U	V	S	A	O	L	O	R	A	L
L	E	E	K	W	A	W	A	S	D	X	X
E	D	N	A	H	R	E	T	H	C	E	R

RECHTERHAND

GAAN

KOMEN

EEUWIGHEID

LEVEN

SLAPEN

KWAAD

WACHT

WANKELLEN

SLUIMEREN

Zoek de woorden. Schrijf de overgebleven letters hieronder. Zij vormen de tekst Psalm 121:1,2

.....

.....

.....

.....

Opdracht 2: Luister goed mee met het lezen van Psalm 23 en zet in de ster welk plaatje als eerst komt in de tekst, welk plaatje op de 2^e plek, welke op de 3^e enzovoort. Gaat het te snel? Lees Psalm 23 dan nog een keer na in de Bijbel.



Opdracht 3: lees en luister je mee? Johannes 11:17-26

Hoe heet de man aan wie Jezus het leven teruggeeft?

 Hoe heten zij twee zussen?

Los de volgende geheime code op:



Jezus zei: Ik ben de



en het

