

Dank U God
dat U van me houdt
vandaag evenveel
als gisteren
en eergisteren
Amen

Liefde is leven
dichtbij Jezus
Liefde is geven
meer en meer.
Liefde is groot,
liefde is klein.
Liefde is samen
Gelukkig zijn.
Amen

Lieve God
dank U voor het eten
dank U dat ik leven mag
Zegen alle mensen
die ervoor gewerkt hebben
Amen

Ik leef op de wereld
niet voor mezelf alleen.
Ik mag zingen, werken,
spelen, huilen, lachen,
delen, met anderen om me heen.
Heer, soms vind ik dat
moeilijk, en soms fijn.
Maar dank U wel, dat U
mijn helper wilt zijn.

Ik dank U, Vader
dat U deze aarde
zo knap hebt bedacht.
U geeft ons alles
wat nodig is,
om er samen
iets moois van te maken.
Amen

Bid hier
het
Onze Vader