

Voor de kinderen groep 1-4 ~ Zondag 3 januari 2021

Vandaag gaat de dominee ons vertellen over de tekst in Jesaja 60: 1-6 en Mattheus 2: 1-12.
Jezus is het Licht van de Wereld en wij mogen ook schitteren in Zijn Licht.

Er zijn een paar puzzeltjes en voor de knutselaars onder jullie is er op de volgende bladzijde nog een werkje over de 3 wijzen. Om de knutsel te maken heb je een apart werkblad nodig, maar die staat ook op de site.

Welke ster is hetzelfde?



De herder wil naar de stal. Hij moet de sterren volgen. Kleur eerst de sterren geel en verbind de sterren daarna met een rood potlood om zo de juiste weg te vinden.



Werkje de drie wijzen

Dit werkje hoort bij het verhaal van de drie wijze mannen uit het oosten die op weg gingen naar Bethlehem om het kindje Jezus te zoeken. Ze hadden geschenken bij zich, mirre, wierook en goud.



De drie wijze mannen hebben een cadeau voor de Koning der Joden, de Here Jezus in hun handen.

Wat heb je nodig:

Het werkblad, lijm, schaar, kleurpotloden of stiften, stukje piepschuim/ oase of iets anders om een klein doosje van te maken, een stukje lint en inpakpapier voor het 'cadeautje'.

Werkbeschrijving:

1. Kleur de basisplaat in, kleur ook de armen in.
2. Knip de armen uit en vouw ze dubbel op de vouwlijn en doe er vervolgens lijm tussen en lijm het vast. Dit is voor de stevigheid. Er is dus een rechter- en een linkerarm. (Er staan een heleboel armen op het werkblad, maar je hoeft alleen de armen van de middelste wijze uit te knippen en in te kleuren.)
3. Bij de schouders van de middelste wijze zie je een lijn, knip of prik dit open
4. Schuif de plakstrookjes van de armen er in, let op dat ze aan de goede kant zitten. (duimen boven)
5. Neem een blokje oase of piepschuim o.i.d. en pak het in in een fleurig papiertje
6. Doe er een mooi lint omheen en maak een strik bovenop.
7. Lijm nu het pakje tussen de handen.