

## Puzzel Hebreeën 6:18-20

- 1 Met hongersnood, of geweld, of ....., noem maar op.
- 2 Dat ze van God verwijderd .....
- 3 Door hen met ..... moed in te spreken.
- 4 De ..... verandert als je leeft in hoop.
- 5 Hoop is dus ..... op de toekomst, Gods toekomst.
- 6 Maar dat is echt anders dan de christelijke ....
- 7 Zo zeker als ik deze eed uitspreek, zo zeker is het dat Ik ... beloften nakom
- 8 Jezus is als eerste in dat ..... heiligdom dat God heeft beloofd.
- 9 Kijk dan steeds naar Gods bevestiging: een ..... een eed, een anker.
- 10 Blijf dan hopen op Gods naam. Want in de ..... is Hij dichtbij.
- 11 Dat anker gaat niet naar de zeebodem. Je gooit het anker .....



**Oplossing:** \_\_\_\_\_

**Antwoord insturen kan via [www.menti.com](http://www.menti.com). Code: 79246804**