

Doopformulier 1 NGK

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer,

Over de doop

Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld: je wordt als het ware gewassen. Dan wordt zichtbaar gemaakt dat je in de ogen van God vuil bent, belast met zonde. Je bent al schuldig als je wordt geboren, al zondig sinds je moeder je ontving. Zo wil God je niet accepteren. Je kunt zijn koninkrijk alleen binnengaan als je opnieuw geboren wordt en een nieuw leven krijgt. De doop wil je dus laten beseffen hoe slecht je van nature bent. Dan kun je je alleen nog maar klein maken voor God, want je kunt jezelf niet redden. Alleen Jezus Christus kan je redden, door je vuilheid af te wassen en je een nieuw leven te geven.

De doop is een teken en een zegel dat Jezus Christus je inderdaad wil schoonmaken. Hijzelf heeft de opdracht gegeven te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig verbond met je sluit. Hij neemt je in zijn goedheid aan als zijn kind en erfgenaam. Hij zal altijd voor je zorgen. Het kwaad houdt hij bij je vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede.

De Zoon garandeert je dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij zorgt ervoor dat God je vrijspreekt. Hij laat je volledig delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven.

De heilige Geest garandeert je dat hij in je komt wonen. Hij maakt je één met Christus. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven te midden van de mensen die God heeft uitgekozen.

Van jouw kant ben je door je doop verplicht God zo te gehoorzamen als bij je nieuwe leven past. Geloof in deze ene God - Vader, Zoon en heilige Geest - en heb hem lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Breek met de wereld van de zonde. Laat afsterven wat zondig in je is en laat in je manier van leven zien dat je ontzag hebt voor God.

Als je uit zwakheid nog zonden doet, mag je je er niet bij neerleggen dat je nu eenmaal zondig bent. Dat kun je ook niet als excuus aanvoeren. Maar je hoeft ook niet te twifelen aan Gods genade, want je doop garandeert dat God voor eeuwig een verbond met je gesloten heeft.

Over de kinderdoop

Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Ze hebben er geen weet van dat ze als nakomelingen van Adam Gods veroordeling verdienen. En dat God hen om Christus liefdevol aanneemt als zijn kinderen, beseffen ze evenmin. Toch zijn dat geen redenen om hun de doop te onthouden. Wat God aan Abraham heeft beloofd, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.

Deze belofte uit het Oude Testament komt terug in het Nieuwe Testament. De apostel Petrus zegt: Voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.

Om deze reden heeft God aan Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. Die besnijdenis was in het Oude Testament een bezegeling en een teken van het feit dat God je wil vrijspreken.

Ook Jezus heeft duidelijk gemaakt dat kinderen samen met volwassenen bij Gods koninkrijk mogen horen. Toen zijn leerlingen kinderen bij hem vandaan hielden zei hij: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Daarna zegende en omarmde hij die kinderen.

De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Zij zijn erfgenamen van God en delen in zijn verbond. Daarom moeten ze gedoopt worden, want in het Nieuwe Testament verwijst de doop naar Christus, die ons met God verbindt. De ouders horen hun kinderen bij het opgroeien uit te leggen wat het betekent dat ze gedoopt zijn.

Doopformulier 2 NGK

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer,

Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis van de doop.

Voordat onze Heer naar de hemel ging, droeg hij zijn leerlingen op de wereld in te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te maken. De mensen die tot geloof kwamen, moesten gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Bij deze instelling van de christelijke doop heeft Jezus gezegd: Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Kort daarna werd de heilige Geest uitgestort op het pinksterfeest. Circa drieduizend mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt.

Het water waarmee we gedoopt worden, laat ons zien dat we onrein zijn door de zonde en dat we schoongewassen moeten worden. Als afstammelingen van Adam zijn wij zondaars; we waren al schuldig bij onze geboorte, zelfs al voor die tijd. Jezus zegt dat onze onreinheid vanbinnen zit. Van nature staan we bloot aan Gods toorn. Om Gods koninkrijk binnen te kunnen gaan, moeten we eerst helemaal gereinigd worden.

We zijn niet in staat onszelf schoon te maken. Daarom zoeken we onze redding buiten onszelf in Jezus Christus, Gods Zoon. Bij hem alleen is redding te vinden. Het water bij de doop verwijst naar het bloed van Jezus Christus. Zijn bloed wast onze zonden af, zodat we rein zijn voor God. Door Christus heeft God ons met zich verzoend en rekent hij ons onze overtredingen niet meer aan. Bij onze doop ontvangen we het teken en zegel van wat God ons - in zijn liefdevolle relatie met ons - belooft.

De Vader sluit met ons een eeuwig verbond. Hij neemt ons aan als zijn kinderen en erfgenamen en zorgt altijd als een vader voor ons, in voor- en tegenspoed.

De Zoon wast al onze zonden af met zijn bloed. Hij laat ons opstaan in een nieuw leven, zoals hij eens opstond uit de dood. Hij zegt ons toe dat God ons de rechtvaardigheid van hem toerekent.

De heilige Geest wil in ons wonen en werken. Hij wil ons heiligen en ons doen delen in wat we in Christus hebben, totdat we ten slotte eeuwig leven zonder enige zonde, samen met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God.

De HEER geeft ons in de doop niet een bevestiging van ons geloof of van onze bekering. Hij geeft een teken en een zegel van zijn verbondsbeloften. Vol vertrouwen mogen we God bidden om te vervullen wat hij beloofd heeft. Aan dit gebed verbindt de HEER zijn zegen.

Maar wanneer we hem niet geloven op zijn woord, verbreken we het verbond met God. Dit ongeloof blijft niet zonder gevolgen.

Laten we nu stilstaan bij de vraag waarom kleine kinderen gedoopt worden.

De kinderen van gelovige ouders krijgen in de doop een teken en een zegel van het verbond dat God ook met hen gesloten heeft, al begrijpen ze er nog niets van. Voor de HEER horen zij er helemaal bij, omdat hun ouders erbij horen.

Toen de HEER zijn volk uit de slavernij van Egypte haalde, werden óók de kinderen bevrijd. Zij waren een deel van zijn gemeente, aan wie hij zijn heil belooft. Tegen allen zegt hij: Ik ben de HEER, uw God. Hij beloofde oud én jong naar het beloofde land te brengen.

Gods verbondsbeloften gelden voor de gelovigen én voor hun kinderen.

De HEER sloot een verbond met Abraham, de vader van alle gelovigen, en met zijn nageslacht. Als teken hiervan moesten de jongens besneden worden op hun achtste levensdag. Wie de besnijdenis niet uitvoerde overeenkomstig Gods bevel, brak dat verbond en riep de toorn van God op.

Nu het bloed van Christus gevloeid heeft, hoeft het besnijdenisbloed niet meer te vloeien. Christus' bloed reinigt van alle zonden.

Aan de christelijke gemeente in Kolosse laat Paulus weten dat zij die gedoopt zijn, niet besneden hoeven te worden. Zoals het God in het Oude Testament ten diepste ging om de besnijdenis van het hart, zo geldt dat evenzeer het gedoopte kind in de nieuwtestamentische gemeente.

Aan de gemeente in Korinte schrijft dezelfde apostel dat de kinderen van een gelovige vader of moeder geheiligd zijn. Ze zijn niet zonder zonde, maar worden apart gezet van de wereld om hen heen, om God met en in zijn gemeente te dienen. Heel de gemeente wordt geroepen tot geloof en levensheiliging. Deze gemeente wordt in de Bijbel gewaarschuwd voor ongeloof. Allen wordt op het hart gebonden dat alleen wie gelooft wat de HEER belooft, het heil metterdaad ontvangt.

Verder lezen we in het Nieuwe Testament dat gelovigen samen met hun huisgenoten werden gedoopt. En Petrus heeft bekendgemaakt: Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.

En zo is het nog steeds: wat God belooft aan de volwassen gelovigen, belooft hij ook aan hun kinderen, want zij horen ook bij zijn gemeente.

Het gaat in het Oude en in het Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met dezelfde beloften, ook al wisselt het teken ervan. Daarom mogen de gelovigen en hun kinderen slechts één keer de doop ontvangen. Wat God zegt, blijft gelden. De christelijke kerk belijdt dan ook: één doop tot vergeving van de zonden.

Gelovige ouders behoren voor hun kinderen te bidden. Zij mogen vragen om de vervulling van Gods beloften. Ze moeten hun kinderen van jongs af aan leren ook zelf daarom te bidden, in het vaste vertrouwen dat God deze gebeden zal verhoren. Ouders hebben als opvoeders de taak hun kinderen te leren ontzag voor God te hebben. Ze moeten een voorbeeld voor hun kinderen zijn als het gaat om liefde voor God en vertrouwen op hem. Ouders én kinderen worden opgeroepen het zondige in de wereld de rug toe te keren en te vechten tegen de zonde.

Heel de gemeente ziet ernaar uit en bidt erom dat de gedoopte kinderen zelf de HEER gaan liefhebben en in het openbaar belijdenis van hun geloof afleggen.

Doopformulier 3 NGK

Onderwijs

Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van haar Heer, Jezus Christus. Hij heeft zelf zijn apostelen als opdracht gegeven: Ga (...) op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Ook in de brieven van de apostelen wordt over de doop gesproken. Paulus bijvoorbeeld legt uit wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen: we zijn samen met hem gestorven, begraven en opgestaan. Paulus brengt het zo onder woorden: We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Ook voor de kinderen geldt dit, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich, schrijft Paulus later, allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen.

Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond met God ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na hun geboorte.

De apostel Paulus legt een verband tussen de doop en de besnijdenis als hij spreekt over 'de besnijdenis van Christus'. Volgens Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de gemeente in Kolosse, bent u immers met hem begraven.

Vanuit die achtergrond heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen volwassenen én kinderen gedoopt.

Vader, Zoon, Geest

De doop in de naam van de Vader garandeert ons dat God de Vader voor eeuwig zijn verbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.

De doop in de naam van de Zoon garandeert ons dat Jezus Christus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

De doop in de naam van de heilige Geest garandeert ons dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en maakt wat Christus voor ons verdiend heeft tot ons persoonlijk eigendom: we zijn schoongewassen van onze vuilheid en ons leven wordt dagelijks vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen prijzen in de wereld die komt.

De doop verplicht ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Alles wat onheilig is moeten we loslaten. Ons oude, zondige leven moet afsterven. Dan leiden we een heel nieuw leven in dienst van God.

Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen, want de doop geeft ons de zekerheid dat het verbond met God eeuwig is.

Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en denken we aan onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen openlijk uit te komen voor ons geloof in Christus, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

Doopformulier 4 W. Smouter

De doop van een kind is een feest voor de ouders en een feest voor de kerk. Het is feest voor de ouders die hun kindje als een wonder van God hebben ontvangen en die nu zien dat het ook in Gods gezin dankbaar ontvangen wordt.

Daarom is het ook feest voor de kerk: in het verbond van genade wil God opnieuw kinderen van gelovigen opnemen. Als teken van dit verbond mogen ze de doop ontvangen, naar het woord van Christus: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Toen Jezus zelf gedoopt werd in de Jordaan daalde de heilige Geest op hem neer en de Vader sprak hem toe: "Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde". Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, verbindt ons dat met Jezus' doop. Wij mogen de stem van de Vader verstaan voor onszelf: "Jij bent mijn geliefde zoon of dochter, in jou vind ik vreugde".

Want als we in de naam van de Vader gedoopt worden, verzekert God de Vader ons, dat Hij zich voor eeuwig met ons verbonden heeft. Hij neemt ons in Christus aan als zijn kinderen en wil altijd voor ons zorgen, in goede en kwade dagen.

En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, garandeert de Zoon ons, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en dat we met Hem zijn gestorven voor de zonde en opgestaan tot een nieuw leven. Zo heeft Hij ons bevrijd van onze zonden en nu zijn we voor God zo rechtvaardig als Hij is.

Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, belooft Hij ons, dat Hij in ons wil wonen en dat Hij ons geloof wil werken en versterken. Wat we in Christus ontvangen hebben, laat Gods Geest ons ook ervaren: dat we gewassen worden van onze zonden en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, tot op de dag van Christus' wederkomst.

Als je ouders je op hun armen naar Jezus dragen, dan ben je rijk bevoorrecht. Zoals Christus zelf zulke kinderen heeft omarmd, hen de handen opgelegd en gezegend, zo willen wij hun de zegen van de doop niet onthouden. Maar dat werkt niet vanzelf. De ouders zijn geroepen om hun kinderen voor te gaan in een levend geloof, trouw voor hen te bidden en hen te leren om Jezus te volgen. Jezus volgen vraagt van hen en van ons een nieuwe gehoorzaamheid: bovenal dat we God de Heer zullen liefhebben met hart en ziel, met heel ons verstand en al onze kracht, en onze naaste als onszelf. Die liefde moet ons hele leven bepalen. Maar als we uit zwakheid toch zondigen, hoeven we niet bang te zijn dat God ons nu niet meer wil vergeven. Dan mogen we juist denken aan onze doop en aan Gods belofte om een eeuwig verbond van genade met ons te sluiten.

Doopformulier 5 G. van den Brink

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Het bevel om te dopen heeft de Here Jezus gegeven toen Hij sprak: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.'

Het water van de doop duidt op afwassing. De Here wast alles wat boos is van ons af. Dat is een belofte. Hij zegt: zoals Ik je van buiten was, zo was Ik je van binnen. Zo zeker als Ik je van buiten was, zo zeker was Ik je van binnen. Geloof je dat?

Omdat wij in de Naam van de Drieënige God gedoopt worden krijgt deze belofte een drievoudige inhoud.

Als God de Vader ons wast, belooft Hij: Ik zal je Vader zijn en Ik zal voor je zorgen.

Geloof je dat?

Als God de Zoon ons wast, belooft Hij: Ik maak je één met mezelf, zodat mijn leven jouw leven, mijn dood jouw dood, mijn offer jouw offer, mijn opstanding jouw opstanding en mijn hemelvaart jouw hemelvaart wordt. Geloof je dat?

En als de Heilige Geest ons wast, zegt Hij: Ik beloof dat Ik in je wonen zal en dat Ik de gemeenschap verzorgen zal tussen jou en de Vader en de Zoon.

Geloof je dat?

Nu weten we allen dat bij een verbond twee partijen betrokken zijn. God is de Belovende en de Gevende. Hij verwacht van ons, dat wij de ontvangende en gelovende partij zijn. Geloven is: Hem laten zijn, die Hij voor ons zijn wil; zodat we Hem liefhebben met heel onze ziel, heel ons verstand en met alle kracht.

Wat onze kleine kinderen betreft: de doop maakt duidelijk, dat zij wedergeboorte nodig hebben. Maar de Here hoeft niet te wachten met Zijn verbond tot zij alles kunnen begrijpen en aanvaarden.

Zonder het te weten hebben ze deel aan de menselijke schuld en vloek en zonder dat ze het weten neemt de Here hen met hun ouders op in Zijn gemeente. Precies zoals Hij de kleine kinderen van de Israëlieten met hun ouders meenam door de Rode Zee, zonder dat die kleintjes het zich bewust waren. Dat zegt de Schrift bijvoorbeeld als de Here tot Abraham zegt: Ik ben uw God en de God van uw nageslacht. En de apostel Petrus zegt op de Pinksterdag: want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen. De Here Jezus heeft dat tot uitdrukking gebracht toen Hij zei: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Daarna sloot Hij ze in zijn armen en zegende hen.

We moeten er ook op letten dat het Oude Testament en het Nieuwe op gelijke wijze spreken over zegeningen, geschonken in gezinsverband. Zo ging Noach in de ark met zijn huis (= gezin).

Abraham mocht en moest allen besnijden, die in zijn huis waren. En voortaan alle jongetjes wanneer ze nog maar acht dagen oud waren! Saul werd uitverkoren met zijn huis. David werd gekozen en de zegen kwam over zijn huis. Obed-Edom werd gezegend met zijn huis.

Precies zo spreekt het Nieuwe Testament over de doop. Lydia, de verfverkoopster, werd gedoopt met haar huis.

De gevangenebewaarder van Filippi werd gedoopt met zijn huis. Ook werd nog een zekere Stefanus, van wie we verder niets weten, gedoopt met zijn huis.

Wie dus schriftuurlijk wil spreken over de doop moet het niet meer hebben over kinderdoop of volwassendoop; de Bijbel zegt nadrukkelijk dat er maar één Here, één geloof en één doop is. De doop wordt bediend in het gezinsverband.

Dat onze kinderen in de gemeenschap van ons gezin worden gedoopt betekent, dat wij als ouders hen later met grote ernst moeten plaatsen voor de vraag: Geloof je dat? En: laat je de Here nu voor je zijn, die Hij zijn wil?

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de ouders, die voor hun kinderen moeten bidden, die hen moeten onderwijzen uit de Heilige Schrift en op liefdevolle en gelovige manier hen moeten dringen tot het aannemen van die Here, die hen aangenomen heeft. Zoals de Israëlieten die hun kleine kinderen meegenomen hadden door de Rode Zee hen later moesten bewegen tot de dankbare keus voor de weg, waarop de Here hen had geleid. Want alleen als Gods liefde door ons wordt beantwoord, is er gemeenschap met de Vader en de Zoon en wordt onze blijdschap volkomen. Amen.

Vragen A

Geliefden in Jezus Christus, onze Heer, in geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. Daarom vraag ik jullie eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

Erken je dat je kind zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, en dat hij toch in Christus voor God heilig is en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn?

Belijd je dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?

Beloof je dat je jouw zoon/dochter zult voorgaan in een christelijke manier van leven en hem/haar zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen om hem/haar te leren begrijpen wat het betekent dat het gedoopt is?

Vragen B

De doop is een zaak van geloof en geen gewoonte of uiterlijke vorm. Daarom vragen wij jullie eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen:

Erkennen jullie dat onze kinderen van hun vroegste begin in de macht van de zonde zijn en aan het eeuwig oordeel onderworpen, maar dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren te worden gedoopt?

Geloven jullie dat Gods evangelie, zoals het geopenbaard is in de Bijbel, beleden in de Apostolische Geloofsbelijdenis, en hier in de christelijke kerk geleerd, de enige weg tot behoud is?

Beloven jullie dit kind, waarvan jullie vader en moeder zijn, zo goed als je kunt te onderwijzen en te laten onderwijzen in de leer van het evangelie en het een voorbeeld te geven van een christelijk leven?

Vragen C

Geliefden in Jezus Christus, onze Heer, in geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de vorm. Daarom vraag ik je eerlijk te antwoorden op de volgende vragen:

Je kind is een prachtig en uniek schepsels van God! Maar hij/zij is geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid heersen en daar heeft hij/zij zonder het te weten ook deel aan. Zonder Christus zou zijn/haar leven geen toekomst hebben. Geloof je van harte dat je kind dankzij het offer van Christus voor God heilig is? En geloof je dat de doop de manier is waarop hij/zij nu als lid van Christus in zijn gemeente wordt ingelijfd?

Belijd je dat de Bijbel Gods verlossende woord is zoals de kerk dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals dat in deze gemeente verkondigd wordt?

Beloof je dat je je kind bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te vertellen en het te laten zien wat het betekent om als christen te leven door de kracht van de Heilige Geest, en hij/zij ook te laten onderwijzen?